



Ebba Karolina Regina Hultqvist (1876–1955) var född i Stockholm men växte efter båda föräldrarnas tidiga bortgång upp som fosterbarn i Torhamn i östra Blekinge. Efter att ha utbildat sig först till småskollärlarinna och därefter till folkskollärlarinna, fick hon 1908 en lärartjänst vid Möllebacksskolan i Sölvesborg. Där blev hon verksam i drygt trettio år.

På fotot sitter hon utanför sitt eget lilla hus, som fortfarande står kvar i "befintligt skick" i kvarteret Ugglan vid Repslagaregatan. Den vita katten i hennes trygga knä torde med all önskvärd visshet ha varit en av hennes allra närmaste, käraste och mest omhuldade livskamrater.



Hon tillhörde de aktiva i den långa kampen om kvinnlig rösträtt och var den första kvinna, som blev ledamot av stadsfullmäktige i Sölvesborg. Ebba var även under en tid ordförande i barnavårdsnämnden, engagerad som lärarrepresentant i skolorådet och styrelseledamot i föreläsningsföreningen.

Ebba Hultqvist torde kunna räknas som en av de allra flitigaste donatorerna till olika, angelägna ändamål i Sölvesborgs stad. Inte mindre än sju särskilda donationer tillkom på initiativ av henne och genom de frikostiga ekonomiska resurser, som hon ställde till stadens förfogande; i synnerhet för att främja barns sociala situation, utbildning, resor och praktiska arbete liksom även musik och sång, som låg henne varmt om hjärtat.



Nya folkskolan i rött tegel på Möllebacken, där det tidigare funnits en väderkvarn. Byggnaden invigdes och togs i bruk för sitt ändamål 1905.