



Borgmästare Frans Vilhelm Philibert Humbla (1863–1925) var son till professorn i civilrätt, romersk rätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet Philibert Humbla och hans hustru Maria, född Ewerlöf.

Släkten Humbla, som successivt kom att inkludera ett betydande antal personer, hade närmast sina rötter i Karlskrona, där professor Humblas far Adolf (1781–1823) var materialförvaltare vid marinen och hans farfar Cornelius kompaniskrivare. Två bröder till professorn var även bosatta i Lund; Cornelius, som var tingskrivare samt Victor, som först var domkyrkoadjunkt och därefter 2:e stadskomminister.

Victor Humbla fick med sin hustru Charlotte Westerström hela tio barn och hans bostadshus vid Tomegapsgatan i Lund, där han i trädgården enligt släktraditionen planterade ett träd för varje nytillkommet barn, brukade därför allmänt kallas "Humbleboet".



F.V. Philibert Humbla tjänstgjorde efter vederbörlig juristexamen under åren 1892–1903 som hovrättsnotarie vid Skånska hovrätten i Kristianstad. Bland flera medsökanden tillsattes han efter förslag av drätselkammaren, sannolikt främst med beaktande av hans hovrättsbefattning, hösten 1902 av regeringen till ordinarie borgmästare i Sölvesborg efter den då nyligen avlidne företrädaren Johan August Donnér.

I denna befattning var han talesperson för staden och dess ledande tjänsteman, men hans utan tvekan mest arbetskrävande uppgift bestod i att jämte två rådmän vara domare i Sölvesborgs stads rådhusrätt, en underrätt med domsrätt i allmänna mål. Denna historiskt givna ordning var rådande fram till 1950, då staden definitivt lades under landsrätt, dvs. fortsättningsvis kom att tillhöra Listers härads och Sölvesborgs domsaga.

Borgmästare Humbla hade därutöver flera andra uppdrag, bl.a. som kassadirektör vid Skånes Enskilda banks kontor i staden. Dessutom var han en varm förespråkare för gymnastik, idrott och andra friluftaktiviteter som långpromenader. Han tog således tillsammans med flera andra likasinnade i oktober 1915 initiativ till att bilda en ny förening med denna inriktning, Sölvesborgs Gymnastik och Idrottsförening (SGIF), i vilken han till 1919 var ordförande. Även hans många ansträngningar och insatser för att påskynda "nykterhetssakens framgång inom samhället" är väl dokumenterade.

Jämte sin hustru Linnéa var han också bland de sexton sölvesborgare, som i augusti 1909 samlades för att bilda Sölvesborgs Frukodlareförening, senare Trädgårdsodlareförening/Trädgårdsförening. På den då rymliga hustomten i hörnet av Bredgatan och Nygatan fanns då såväl en välansad park som en frukt- och köksträdgård.

Stora kronohuset vid Stora Torg i Kristianstad. Uppe på byggnaden syns i gyllene skrift inskriptionen "Legibus et Armis" (Åt lagar och vapen), vilket syftar på husets ursprungliga funktion som ämbetshus för Skånska hovrätten och Wendes artilleriregemente. Här hade således hovrättsnotarie Philibert Humbla sin dagliga arbetsplats 1892–1903.

