



Gossen Knut Philibert (Tulle) och flickan Hildegard Maria (Mia), F.V. Philibert och Linnéa Humblas båda barn. Ett citat ur ett brev från Tulle i mars 1906 kan sägas vittna om en nära, kontinuerlig och tillitsfull familjegemenskap:

"I trädgården blommar crocus och snödroppar. Tulpaner och hyacinter äro ännu knoppade. Pappa, Mia och jag själf går hvarje söndag på långpromenad. I förgår gingo vi en mil, och så har vi med oss matsäck, som består utaf hårdkokta ägg, smörgåsar, vin och apelsiner".



Philibert Humblas oväntade död till följd av ett olyckligt fall under en utflykt till den djupa ravinen Skäralid i Söderåsens nationalpark den 22 maj 1925 måste ha inneburit ett mycket hårt och varaktigt slag för såväl hustrun som barnen. Trots en skyndsam transport med bil till Lunds lasarett, stod hans liv med hänsyn till en svår huvudskada inte att rädda.



Tulle kunde troligen genom sitt kommande yrkesval och sin stora vänkrets kompensera sin saknad efter fadern, medan Mia till stöd för modern, i stället för att söka bli yrkesverksam, valde att som "hemmadotter" stanna kvar vid hennes sida.

Fru Linnéa Humbla flankerad av sin dotter och sin son hos fotografen. De två mindre barnen framför dem är troligen nära släktingar, måhända kusiner till Mia och Tulle?



Borgmästare Humbla hade fyra syskon, utöver sin syster Alma Maria också bröderna Adolf, Carl Gustav och Ivar. Adolf Humbla var apotekare först i Växjö och därefter i Falkenberg. Hans son Per Ivan blev efter studier vid Valands målarskola i Göteborg, Carl Wilhelmsons dito i Stockholm samt en längre vistelse i Paris 1913–1914 en allmänt erkänd bildkonstnär och grafiker (se bild nedan).



Den yngste brodern Ivars livscykel blev i jämförelse med brödernas dessvärre betydligt mindre lyckosam. Han arbetade från 1895 som bokhandlare i Norrköping, men rymde 1907 såväl från sin hustru och sina barn som med bokhandelns hela kassa på fickan. Incidenten väckte stor medial uppmärksamhet och bör i detta stycke ha upplevts som synnerligen besvärande för hans syskon.



Carl Gustav Humbla blev efter studier i medicin militärläkare vid Älvsborgs regemente 1903–1912 och sedan vid Upplands artilleriregemente.