



Under försommaren 1954 reste kung Gustav VI Adolf tillsammans med drottning Louise under tre hela dagar genom Blekinge. Första anhalten under färden genom landskapet blev Lyckeby, varefter man fortsatte till Karlskrona.

Den 11 juni kom de båda kungligheterna till Sölvesborg, där de i närvaro av en betydande folksamling kring Ask och Embla på Stortorget hälsades välkomna av stadsfullmäktiges ordförande Hjalmar Sjögren. På fotot ser vi kungen i mitten med dåvarande landshövdingen i Blekinge Erik von Heland i rymlig skärmössa till vänster och ordförande Sjögren till höger.

Det kan tilläggas att kungen och drottningen, men då som kronprinspar, också varit på besök i Sölvesborg under stadens 500-årsjubileum 1945.

Kungavisiten kulminerade sedan i Karlshamn i samband med ett större lantbruksmöte och invigningen av den påkostade utställningen "Blekinge visar". Plikten framför allt, förstås!



Kungabesöket i Sölvesborg mera i närbild med huvudpersonen själv i centrum samt de övriga huvudaktörerna runtomkring.

Erik von Heland (1894–1973) försörjde sig åren 1919–1921, liksom författarinnan Karen Blixen, som farmare i Kenya. Efter återkomsten till Sverige påbörjade han en politisk karriär, som utmynnade i en plats i riksdagens första kammare från 1932 till 1953, då han utnämndes till landshövding i Blekinge län. Under åren 1949–1952 var han också förste vice ordförande i Bondeförbundet, men blev aldrig partiets ordförande. Den posten reserverades för Gunnar Hedlund.

Kungen håller på denna bild förmodligen ett tal till de församlade. Till höger därom står ordförande Hjalmar Sjögren, ett stort antal medlemmar i stadens husmodersförening samt, i en något upphöjd position, Sölvesborgs såväl förste som siste kommunalborgmästare Lennart Norrman. Hans efterträdare fick nöja sig med att heta kommundirektör eller kommunchef.

*[Till nästa bilduppslag](#)*