

Allt grönt skall bort?

Med reducerad beslutskapacitet kommer Samstyret i Sölvesborg den 8 februari att med knapp men ändå majoritet i kommunfullmäktige att besluta om exploatering av ett av kommunens mest kända varumärken och kulturarv, den unikt tätortsnära bokskogen i Vitahallsområdet.

Genom beslutet kommer inte mindre än drygt 9 hektar mestadels högstammig bokskog att för alltid försvinna. Är det möjligt? Inte så mycket väl? Jodå, exakt så skrivs det i projektplanen: "Inom det område som pekas ut för bostäder och gator samt det gröna mellanliggande området kommer befintliga naturvärden att gå förlorade."

Till grund för Samstyrets förslag ligger ytterst inte sakligt grundade miljöbefrämjande fakta utan avvikande, läs gärna strikt politiska, värderingar om projektets konsekvenser för såväl nutida som framtida generationer.

Den största otillräckligheten är att förslaget inte alls överensstämmer med övriga i politisk enighet antagna visioner och konkreta planer för kommunens framtida utveckling.

Tvärtom! Av den 2020 den 25 mars i fullmäktige enhälligt antagna "Grönplanen" klagas utan förbehåll Vitahallsprojektets kontraproduktiva karaktär: "Ett övergripande mål är att bevara och utveckla Sölvesborgs unika och värdefulla natur- och kulturmiljöer så att de även i framtiden kan bidra till kommunens attraktivitet som boendeort".

Den mest påhittiga idén för att kompensera allt det som går förlorat genom exploateringen av bokskogen är att det ursprungliga 15,5 hektar stora planområdet hux flux har utökats till hela 25,6 hektar i syfte att 10,1 hektar naturmark skyddas som "allmän plats i plan". Denna fiffliga tankekedja blir i praktiken bara ett spel för galleriet. Varför skall man som ersättning för det som går i graven erbjuda allmänheten något som den redan har tillgång till? Resultatet av byggnadsnämndens samråds- och granskningsprocesser ger klart besked om att en massiv folkopinion är emot Vitahallsprojektet. Att bevisa påståendet om att det finns en väsentligt större "tyst opinion" för förslaget vilar helt på dess förespråkare. Eller tror man på allvar att stadsarkitektkontorets tjänstemän "riggat" de flera hundra inkommande svaren från allmänheten?

Förslagets för all framtid obotliga konsekvenser för den tätortsnära, klimat-, miljö- och inte minst människovänliga bokskogens värde är mer än väl dokumenterade. Besynnerligt nog tycks Samstyret ändå ge intryck av att hysa en nästintill obegriplig begränsad förmåga att formulera en långsiktigt hållbar och rationell strategi för kommunens framtida utveckling.

Varför inte lägga detta för överskådlig framtid mindre brådsakande projekt på is och i stället fokusera på redan påbörjade större konstruktiva alternativ. Den som spar, han har.

Du som också vill värna om bokskogens oskattbara värde för oss alla, ring eller skriv till så många av Samstyrets lokalpolitiker som möjligt. Inom kort är det dessvärre alldeles för sent!

Hans Milton