



Grosshandlare Nils Holm (1799–1878), den äldste av bröderna Holm, var gift med Christina Sophia, dotter till handelsmannen Johan Andreas Malm och hans hustru Christina Fredrika Nettelblad i Sölvesborg. I detta äktenskap föddes sju barn: Emelie (1825–1861), Sven Johan Reinhold (1827–1859), Louise Rosalie (1830–1880), Nils Otto Ferdinand (1833–1907), Göthe (1839–1914), Emil (1842–1923) samt Fredrik (1847–1900).

Bortsett från Emil blev de övriga sönerns levnadsöden minst sagt något originella. Den äldste sonen Reinhold försökte göra karriär i det sjömilitära men fick begära avsked, då fadern vägrade att betala hans spelskulder. En olycka kommer sällan ensam. Drygt trettio år gammal drunknade han den 15 eller 16 mars 1869 under oklara omständigheter i Hamburgs hamn: "Omkom af vådlig händelse ombord å ett Holländskt fartyg på Altona redd f.d. See-löjtnanten S.J. Reinhold Holm".



---

Nils Otto Holm ansågs i sin ungdom som en särskilt lovande affärsbegåvning, men kom i det avseendet inte att motsvara faderns förväntningar. I hemstaden var han ledamot av sällskapet MUS ("Munterhet utan skoj"), där en sörjde för munterheten, en annan för skojet och Otto för "utan". Han gifte sig ganska självklart efter sin fars död med familjens hushållerska, lämnade Sölvesborg och bosatte sig slutligen som rentier i Karlshamn.

Göthe betraktades tidigt som den förlorade sonen. Han skickades som oförbätterlig till sjöss utan önskvärt resultat, levde därefter som elegant, spendersam herreman på sitt arv efter fadern tills absolut ingenting av hans förmögenhet fanns kvar. Då emigrerade han till USA, där han fram till sin bortgång arbetade som vaktmästare i en metodistkyrka.

Fredrik sågs som givmild och godmodig men dessutom som tämligen lat och obegåvad. Han arbetade på apotek, grundade sedan en tobaksfabrik och handlade med tobak. Till följd av sin okunnighet förlorade han emellertid allt och tvingades under sina senare år ansöka om att få åtnjuta fattigunderstöd genom stadens försorg.

Nils Holm blev genom sina egna insatser och förmågor inom kort sin egen lyckas smed. Hans till en början blygsamma affärsrörelse växte snabbt ut till en större grosshandelsfirma med spannmål och brännvin som väsentliga handelsprodukter. Långväga sjötransporter kunde ske med egna fartyg. Han lät i hörnet av Badhusgatan och Rundgatan uppföra ett stort stenhus i tre våningar. Genom successiva förvärv av kringliggande tomter kom han att bli ensam ägare till hela kvarteret Gladan.

I detta kvarter byggdes ytterligare mindre boningshus jämte kontors- och butikslokaler, lagerhus och uthusbyggnader. En stor och välordnad trädgård sträckte sig ända ned till havsstranden, där det också uppfördes ett mindre badhus. Utom staden låg både åkrar och ängar, som inköpts och ägdes av Holm. Vid Sissebäck förfogade han över sommarstället Sofiehem.

Också i stadens offentliga liv tog Nils Holm aktiv del. Han valdes 1863 till stadsfullmäktiges förste ordförande, ett förtroendeuppdrag som han innehade till 1874. Han blev vidare en av stiftarna av Sölvesborgs sparbank och var under flera perioder bankens styrelseordförande. Av hans många andra åtaganden kan nämnas ordförandeskap i såväl handelsföreningen som sjömanshusdirektionen.



Vid Stortorget omkring 1920. Bakom det långsträckt planket kommer så småningom Skandinaviska Kreditaktiebolagets väldiga bankpalats snart att växa upp. I fonden syns "Holmagården" med bostadshus och lagerlokaler i kvarteret Gladan.



Skandinaviska Bankens ståtliga f.d. bankkontor är i dag en deprimerande syn. Det ska inte dölja att banken under sin aktiva tid spelat en mycket viktig roll både för enskilda näringsidkare och vanliga kontoinnehavare i Sölvesborg. Detta är ett tidens tecken, så gott som något, men inte desto mindre trist!