



Grosshandlare Sven Holm (1814–1884) med väl accentuerade statustillbehör som hög hatt, käpp med knapp av silver, stärkkrage samt tjock klock(guld)kedja.

Många köpmän i Sölvesborg förfogade under 1800-talet över ett gott väderkorn för lukrativa affärer. En av dessa var Sven Holm, som jämte sina två bröder Håkan och Nils inflyttade till staden från Karsholms gods i Österslövs socken i Villands härad, där fadern var anställd som mejerist. Alla blev genom hårt och tråget arbete jämte glödande entreprenörsanda synnerligen framgångsrika och förmögna sölvesborgare.

Sven ingick äktenskap med Elsa Catharina Lundgren, dotter till hattmakaren Johan Petter Lundgren och hans maka Elsa Greta (född Bökman). Johan Petter hade två bröder, Andreas och Hans, som också var hattmakare. Hattmakaryrket hade i äldre tider periodvis flest utövare bland stadens många hantverkare. Den fjärde brodern,



Olaus Lundgren, blev emellertid inte verksam i denna alltmer olönsamma bransch utan en lyckosam grosshandlare. Sålunda kunde han vid sin död 1875 efterlämna en betydande förmögenhet till sina närstående.

Sven och Elsa Catharina hade fyra döttrar, som var och en gifte sig med en sölvesborgare: Jenny Mathilda med apotekaren Emil Svanlund, Alma Hilda med trafikchefen Carl Lundgren samt Carolina Fredrique med förvaltaren på Sölvesborgs slott August Petersson, som efter sin hustrus bortgång gifte om sig med hennes yngre syster Selma Emilie.

De på lämpliga strategiska giftermål vilande lokala allianserna och täta nätverken utgjorde för dessa liksom andra sölvesborgsfamiljer själva fundamentet för stadens ekonomiska, politiska och sociala struktur.

Grosshandlare Sven Holm på detta foto parkerad i en säkert mycket bekväm, blommig fåtölj på hjul och dessutom med ett par hyggligt högklackade skor på fötterna. Har han möjligen därutöver också ett par damasker?



Ett belysande exempel på grosshandlare Holms mångsidiga ekonomiska aktivitet är den förädling och handel med strömming, som han ägnade sig åt under 1800-talets senare hälft. Ute på Tredenborgsnabben hade han ett silsalteri men väsentligt mer betydande var den "hermetiskt konserverade färska ättikeströmming", som infångades av fiskare från flera fiskelägen på Listerlandet och därefter konserverades på två anläggningar, en i Hällevik och en i Hörvik. Produktionen påbörjades redan 1871. Sammantaget arbetade här detta år 15 män, 10 kvinnor och 5 barn med att lägga in sillen.

En höjdpunkt i Holms affärsverksamhet med fisk blev världsutställningen i Wien 1873, där han vid presentationen av olika länders fiskeprodukter stolt kunde visa upp sina sillkonserver från Lister. Enligt den officiella utställningskatalogen hade han vid denna tidpunkt agenter för sina lokalt producerade varor i inte mindre än sex europeiska storstäder; Helsingfors, Riga, S:t Petersburg, London, Paris och Bordeaux. Mindre partier av Holms konserverade färska fisk hade dessutom exporterats till Finland, Ryssland, Tyskland, England, Frankrike och USA.

Se även vår webbtidning under rubriken Nytt och blandat: Sven Holms berömda ättikeströmming från Sölvesborg och Lister



I Sven Holms trädgård i kvarteret Ceres, alldeles i hörnet av Markgatan och Östra Storgatan en fridfull sommardag 1866. Sven sitter själv med hatt och långpipa på en trästol tillsammans med sin familj, sina släktingar och goda vänner. Kaffe, kanelbullar med pärlsocker och kakor, säkert även egentillverkad hallonsaft till de yngre, finns förvisso så att det med råge räcker till alla och envar.

Gräsmattan är i tidstypisk stil pyntad och garnerad med vita trädgårssnäckor. Det höga, täta träplanket ger för de närvarandes behov av rekreation och förnöjelse erforderligt skydd mot all oönskad, obehörig insyn från världen runtomkring.